



# Zeisen maakt opmars

**Mijn naam is Sandy van den Ban. Jaren gaf ik met veel plezier Duitse les aan middelbare scholieren. In mijn vrije tijd deed ik veel aan groenonderhoud, zoals wilgen knotten. Inmiddels ben ik door de Oostenrijkse zeisvereniging opgeleid tot docent maaien met de zeis en heb ik mijn eigen zeisschool en permacultuurtuinderij in Hellevoetsluis. Als docent zeisen mag ik steeds meer vaklieden uit de groene wereld opleiden. Organisaties zoals de Groene Motor en het Zuid-Hollands Landschap weten mij al langer te vinden voor hun vrijwilligers die met degelijk handgereedschap willen leren maaien.**

AUTEUR & FOTO'S SANDY VAN DEN BAN

## **Kleinschalig werken**

Sinds kort komen er steeds vaker hoveniers naar de les en zij passen hun opgedane kennis ook daadwerkelijk toe in hun werk. Zo vertelde een jonge hovenier mij dat sommige mensen het heel fijn vinden als het onderhoud van hun tuinen en landgoederen op een kleinschalige manier wordt aangepakt. Hij mag geregeld met de zeis werken bij de mensen.

Pas kreeg ik een bericht van een oud-cursist die, naast zijn kantoorbaan, nu een kleine nevenactiviteit is opgestart als in te huren maaier met de zeis voor specifieke klussen bij het opschonen van sloten met riet en lisdodde. Sloopwerkzaamheden worden vaak met grof geschut uitgevoerd, zoals met klepel- en korfbakmaaiers op grote trekkers, terwijl dit met de zeis ook kan. Het is een verademing om te zien dat steeds meer mensen zich realiseren dat bepaalde klussen best wat minder grof kunnen.

## **Machines zijn niet altijd de beste oplossing**

Waar grote machines de boel helemaal kaal maaien, diepe sporen maken en veel vissen, amfibieën en insecten niet kunnen sparen, kan de maaier met de zeis met veel meer gemak besluiten bepaalde stukken niet te maaien. Deze ongemaaide stukken kunnen dienen als laatste schuilplek voor dieren.

Ik verbaas me al jaren over het feit dat ik, ondanks dat we met zoveel mensen op Aarde zijn, op het land en de akkers juist steeds minder mensen aan het werk zie. Natuurlijk zijn machines best handig en soms hard nodig, maar ze zijn tegenwoordig veel te groot en te zwaar voor de kostbare bodem.

We lijken soms ook vergeten te zijn hoeveel werk een mens samen met anderen kan verzetten zonder roofofbouw op zijn lichaam te plegen. En hoe goed het voelt om direct verband te zien met het werk dat je doet en het resultaat dat het oplevert.

## **Onderdeel van hoveniersopleiding**

Een oud-cursist van mijn zeislessen, docent Rick Jansen, kwam dit jaar met het voorstel om zijn studenten van de hoveniersopleiding aan de Aeres MBO in Velp op te leiden voor het maaien met de zeis. Hij wist de schoolleiding zo enthousiast te krijgen om akkoord te gaan en hij organiseerde de dag, nodigde de redacteur van een hoveniersvakblad uit om verslag te doen en regelde ook dat zijn school de dag vastlegde.

## **Grootschalige kleinschaligheid is het antwoord**

Landbouw- en andere groene opleidingen doen er goed aan om hun studenten te overtuigen van het belang en het gemak van handgereedschap, naast het gebruik van machines. Soms is het zelfs beter om handgereedschap te gebruiken in plaats van machines. In ieder geval zijn kleinere machines een beter gereedschap dan grote. Als je goed wilt zijn voor de bodem en voor alles wat groeit, is grootschalige kleinschaligheid het antwoord.